

Wandeling 3

Strijpse Kampen en het Beatrixkanaal (7,8 of 10,6 of 11,8km)



Ooit werd de uitgestrekte heidevlakte die zich in een soort ruitvorm tussen Strijp, Wintelre, Oirschot en Best bevond de Strijpse Kampen genoemd. Beplanting, ontginning en het graven van het Beatrixkanaal hebben aan de ontwikkeling van natuurwaarden bijgedragen. Legerplaats Oirschot, de A2 en de A58 en Eindhoven Airport hebben er afbreuk aan gedaan. Met een goede wandelroute is in dit gebied veel moois te zien maar lelijke dingen zijn niet altijd te vermijden. De start van de wandeling is op het pleintje dat door de Loeffstraat en de Simon van Leeuwenstraat wordt ingesloten. In deze laatste straat in NW richting lopen, linksaf de Peciusslaan in en aan het einde rechtsaf de Welschapsedijk op. Vervolgens onder de A2 door, de 'Jachtenvereniging Beatrix' en het woonwagenkampje voorbij en direct

Beatrixkanaal

Het graven van het Beatrixkanaal is al in 1930 gestart. Door de economische crisis, geldgebrek en de oorlog (zowel in 1940 als in 1944 verwoestingen) is het pas in 1946 definitief in gebruik genomen. Het is altijd een vaarweg voor schepen met beperkt laadvermogen gebleven. In 2012 is echter een verdieping gepland.

Het kanaal is gegraven in lemige zandgrond; een ideale plaats voor bijzondere planten zoals de welriekende nachtorchis. Ook zijn hier in het najaar altijd veel paddenstoelen te vinden.



daarna links. Dit fietspad buigt rechtsom en loopt dan parallel aan het Beatrixkanaal. Het is echter aardiger om op het wandelspoor een etage lager te lopen; de natuur dringt zo beter tot je door en Meershoven aan de overkant reduceert tot alleen wat witte schimmen.

Vorbij de nieuwe fietsbrug, de weg rechtsaf de golfbaan over; aan het eind van dit weggetje ligt een laatste restant van de grote heide van weleer. Mooi maar wat al te klinisch boomvrij gehouden. Terug naar het kanaal en net over de golfbaan rechts verder in NNW richting, zodat onderweg de uitgerekte golfbaan bewonderd kan worden. Dit is het domein van de wiewelaar, een typische vogel.

Onder de Anthony Fokkerweg door op naar wandelknooppunt 72. Hier zijn er verschillende opties: terug langs dezelfde route (de totale afstand is dan 7,8 km, GPS-spoor: PVGE 3a) of langs het kanaal tot aan de Oirschotsedijk en weer terug naar knooppunt 72 (2,8 km extra), waarbij even een excursie naar de vliegtuigspotterplaats gemaakt kan worden (GPS-spoor: PVGE 3b). Dit kanaalgedeelte is in maart bijzonder mooi, bloeiende elzen en wilgen, een zoetzure geur en zowaar... een schip, er wordt nog gevaren!

De hoofdvariant van de wandeling (GPS-spoor: PVGE 3c) is echter rechtsaf, de Landsard op. Die loopt door een traditioneel ontginningsgebied; afwisselend bos en velden. Deze weg door een 'bucolische campina' is tegenwoordig wat verstoord door intensiever verkeer dat naar de lucht-

Vertrekpunt: Loeffstraat/Simon van Leeuwenstraat, Eindhoven/Strijp.

Parkeren: ter plaatse (5652 PK).

Openbaar vervoer: buslijn 513, halte Loeffstraat.

De wiewelaar

De bomen aan de kanaalkant zijn voor deze soort de geschikte habitat. Ze zijn wel hoog maar het bladerdak laat veel licht door. Hier kan het liedje dat velen van ons op de lagere school moesten zingen eindelijk (in de zomer!) in praktijk worden gebracht: kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wiewelaar.



Dit vereist wel een aparte lichaamshouding; ook groen-geel onderscheidingsvermogen is van belang. Wat de onderwijzer nooit verteld heeft is dat je door dit zoek van het rechte pad kan afraken! Hier bij het kanaal is dit echter onmogelijk.

haven gaat. Aan de rechterzijde staat het geel-groen gebouw van Brainport Innovation Center (BIC). Het is hier stil: knappe koppen aan het werk, dus niet storen! Via de Rijtacker terug naar de Landsard. Aan het eind rechtsaf, onder de A2 door in zuidoostelijke richting. Rechts ligt 'de Mispelhoef'.

In het Oude Testament staat al dat alleen dwazen naar links kijken; dit wordt hier bevestigd door het zicht daar op een afschuwelijk expeditie terrein. Daar gaan we een wijde bocht omheen: net voor De Mispelhoef rechtsaf het parkeerterrein op en aan het einde daarvan het zandpad in. Verderop een mooi beeld van de Strijpse

Kampen, om 11.00 uur op 3 maart nog gehuld in een wazige mist. Aan het einde het pad rechts en voor de Anthony Fokkerweg oversteken en meteen rechts oversteken. Dit is een fietsoversteekplaats: staat kort op groen, dus stevig doorstappen. Vervolgens op 190 m na de eerste linker weg links het vlonderpad op naar rustiger vaarwater. Op het plateau rechts, aan het einde rechtsaf en aan het einde van de weg naar links.

Direct links is de ingang van de Philips fruittuin annex landwinkel. Aardig om ook met de kleinkinderen naar toe te gaan. Er is een pannenkoekenhuis en zelfs is er een speurtocht uitgezet. Voorbij de fruittuin en de huizen in Duitse stijl (een restaurant uit de oorlog) schuin rechts vooruit; verderop knikt dit pad iets links om, waarna weer een vlonderpad aan de rechterzijde genomen kan worden. We doen dit niet, om uiteindelijk bij knooppunt 78 uit te komen. Rechtsaf langs de spoorlijn (Achtseweg), het is de enige manier om voorbij het terrein van de voormalige Constant Rebecque Kazerne te komen. Rechts ligt het oefencomplex van PSV.

Het straatje met de naam de Herdgang oversteken en het paadje schuin rechtsvoor het Philips de Jonghpark in, langs het bord waar de salamanders wonen. Vervolgens bij de beukenlaan, rechtsaf half rond gaan dan rechts en weer links naar het paviljoen. Hier zijn vele zakelijke gesprekken gevoerd, een welkome afwisseling van de steenwoestijn van Strijp S. Overigens is het ook een waarnemingspunt voor onvermoede menselijke relaties. Vanaf het paviljoen schuin rechts aanhouden, richting het jubileumgedenkteken (40 jaar koningin Wilhelmina). Bij de Be-

De Mispelhoef



De Mispelhoef is gebouwd als herberg en 'paardenuitspanning' bij de aanleg van de Oirschotsedijk in 1772 – 1776. Later, onder Philipsbewind, was het een theetuin maar nu kunnen desgewenst de alcoholica weer rijkelijk vloeien. Het buurtschap Mispelhoef viel onder de gemeente Woensel; daarom liep de Eindhovensedijk (zo heette de weg merkwaardigerwijs) naar het buurtschap Lijmbeek in Woensel en niet naar de stad; Strijp kwam er al helemaal niet aan te pas.



'Goed voor body and soul'

Van het doen van research word je moe. Althans ik. De geraadpleegde bedrijfsarts vond niets en adviseerde mij om ter afwisseling een zware sport te gaan doen bijvoorbeeld rugby. Zo gezegd zo gedaan; bij RCE/PSV verbeterde mijn conditie spoedig en begon ik ook wedstrijden te spelen. In de sociologische jaren 70 verhuisde de familie dan ook op zondag van de kerk naar het rugbyveld op de Herdgang. Geen 'Gemeenschap der heiligen' daar, wel goed voor 'body and soul'.



zuidenhoutseweg de Zwaanstraat / Oirschotsedijk oversteken, de Elburglaan volgen. Links ligt Strijp R, Glas Optiek; ik heb er moeilijke managementmomenten doorstaan. Er is niets over van de persglasfabriek en de speciaalglasfabriek. Hier heb ik alleen emmers zweet achtergelaten. Het is de moeite waard even een excursie naar de woonwijk te maken (GPS-spoor: Excursie Philipscomplex Strijp-T). De straatnamen geven aan wat hier vroeger was. Er zijn nog restanten: nieuwe woningen met het silhouet van een fabriek. Een deel van de luchtbrug bij Beeldbuisring 63. Het gele Philipsgebouw aan de Pixelhof. De fabriek, waar nu Piet Hein Eek huist met daarvoor het laad/los platform en het restant van de bovengrondse pijpleidingstraat. De huizen met de oude gebouwnamen in reliëf op de zijgevels en ten slotte het gebouw RF aan de Kathode-

laan, nu woningen, met aan het eind de portiersloge.

Rechts van de Elburglaan is het landgoed 'de Wielewaal'. Kennelijk moest ook Frits Philips dat liedje al zingen. Alsmear recht door tot op een gegeven moment een gebouw opduikt dat nu een kerk is.

Deze kerk was vroeger het gebouw van de Buurtvereniging Eindhoven West (BEW); talrijke verenigingen vonden er onderdak. Ik kwam er om als lid van 'de Pion' tegen het team van BEW te schaken: oudere mannen die sigaren rookten en niet tegen hun verlies van jongetjes van 14 bleken te kunnen. De meeste in-

druk maakte echter de repetitie van toneelvereniging van de Groninger Vereniging 't Oll Loug' in het zaaltje ernaast; een duidelijk andere breedtegraad. Pas later begreep ik dat het Ne-

dersaksisch een van de meest verspreide talen in de wereld is. Tegenover het BEW gebouw zijn de velden van de voetbalvereniging LEW, de afkorting voor Ligato (niemand weet meer wat dat betekent) Eindhoven West, daarom heet de club in de volksmond 'Lomp En Woest'.

Bij de kerk linksom en meteen weer rechts. Aan de rechterkant staat een vervallen keet van de voormalige dahliavereniging. De bloemen zorgden vele jaren voor een vrolijke noot op weg naar het werk. De tunnel onder de Tilburgseweg door, schuin rechts het Philips van Lennep Park in en links aanhouden, rechtsaf en direct weer links. Hier recht door en vervolgens het tweede pad links naar de Simon van Leeuwenstraat en door deze straat terug naar het startpunt.

Ab Stevels / Cor Luijks