

## Verslag van MCTOP, rit Maas langs Ravenstein Hedel e.a. op 12 juli 2022



Om 9.00 uur stonden 14 rijders (Heb ik mezelf meegeteld?) paraat op de parkeerplaats aan de Rembrandtlaan in Helmond. In de schaduw, want in de zon was het al warm. Met veertien rijders rijden we met 'wegzetsysteem', dan verliezen we niemand bij 'gaten in de ploeg', afslagen en verkeerslichten.

Ritmeester Hans, vandaag ook onze Voorrijder, had een mooie route gefabriceerd. Vorig jaar reden we die ook, maar Hans had de route nu omgedraaid. Boven ziet u de routekaart.

Op het programma stond een rit van Helmond, via Meijerijstad, Sint Michielsgestel, koffiepauze in Den Dungen (Poeldonk), 's-Hertogenbosch naar Hedel, om daar het stroomgebied van de Maas in te gaan. Zonder regen en wind, en met een droog wegdek rijdt dat lekker. Wel met veel stuurwerk, want we rijden altijd 'landelijk'. Hier en daar lag op de binnenweggetjes wel wat split in de bochten, en dan moet je uitkijken. Motorrijders moeten trouwens altijd goed letten op de kwaliteit van het wegdek.

Vanaf Hedel gingen het stroomgebied van de Maas binnen en kwamen we door plaatsen als Hoenzadriel, Maasdriel, Rossum, Heerewaarden, Maasbommel. In Appeltorn genoten we van een heerlijke lunch bij Moeke Morren. Mooi en druk bezocht restaurant met een prachtig uitzicht op de Maas. Verwennerij voor een betaalbare prijs. Daar moet u ook eens pauzeren tijdens een Maas- autorit!





Na Maasbommel zette de veerman ons voor € 1,80 pp de Maas over.



Wat een prachtig gebied. Leuk idee voor een autorit! Plaatsen als Megen, Neerlangel, Ravenstein, Overlangel, Reek, het buitengebied van Oss, Macharen lagen vervolgens op onze route. Bij Alphen moesten we weer de Maas over, maar dat zou zwemmen worden, want het veer was buiten dienst.



Onze Voorrijder legde de route om en via Ooijen en Lithooijen geraakten we toch met droge kleren in Maren-Kessel. Voor Empel namen we afscheid van het Maasgebied met de prachtige uitzichten, de leuke dijken en de pittoreske dorpjes. Bij Empel gingen we weer 'op het droge' het bosrijke Brabantse land in. Binnendoor door Berlicum, dat wil zeggen over smalle weggetjes, waar je zonder navigatie echt de juiste weg niet vindt. Van Veghel naar Erp en als afscheidplaats naar Gemert.

In Gemert dronken sommigen nog wat in een café aan het Ridderplein, en reden anderen, waaronder ik, huiswaarts. Thuis kwam ik met precies 260 km op de teller, motor en bezwete mens in goede conditie en leuke contacten en mooie stukjes Nederland rijker. Wat wil een mens nog meer!

Han